

Met groot genoegen en met volle overtuiging beveel ik de Halley sterrenwacht in Vinkel bij u aan. Het is een prachtig, zeer professioneel initiatief, dat toch geheel en al gerund wordt door vrijwilligers. Hier op deze achterafplaats tussen Vinkel en Heesch – het moet immers echt donker zijn om de sterren goed te kunnen zien – staan de koepels die het zicht op het heelal verschaffen. Een ‘wereld’ die normaal voor iedereen gesloten blijft wordt hier elke nacht ontsloten. Spannend en leerzaam.

Maar waarom alleen 's nachts kijken; is er overdag niets te zien. Nou en of: de zon! Daarvoor wil de sterrenwacht een speciale kijker aanschaffen en helemaal zelf verbouwen. Zodat wij kunnen zien wat er op onze verschafter van licht en warmte allemaal te doen is. Daarvoor is geld nodig, u begrijpt het. Doet u mee?

Jan Marijnissen.